

OPEN BRIEF AAN PAUS FRANCISCUS VOOR MARIA

22 augustus 2019

Feest van Maria Koningin

Dierbare Heilige Vader,

Als Katholieke Christenen schrijven we U deze brief uit bezorgdheid voor de volkeren van de wereld. Er is zo veel lijden. We zien nog meer aankomen. De wereld is politiek, economisch, moreel en ecologisch uit balans en op de rand van een wereldcatastrofe. Wij ondersteunen Uw heroïsche oproep voor politiek sociale actie voor dialoog tussen naties, culturen en godsdiensten.

Maar zoals U weet zal dit niet voldoende zijn. Achter al deze uiterlijke gebeurtenissen vindt er een geestelijke strijd plaats, nu meer dan ooit, tussen goed en kwaad, licht en duisternis, in de harten van de mensheid. Hier moet de ware strijd worden uitgevochten. De mensheid heeft een grote bekering nodig en de hulp van de Heer, zijn engelen en zijn Moeder.

Als Christenen geloven wij dat op het Kruis Jezus Christus, onze goddelijke Verlosser, de volledige overwinning heeft behaald op Satan. We geloven ook dat op een bijzondere manier de Heer op Golgotha zijn geliefde volk aan Maria, de geestelijke Moeder van de hele mensheid, heeft toevertrouwd. Als de "Vrouw bekleed met de Zon," met de verlossende kracht van haar Zoon, staat zij in de strijd met de draak, nu meer dan ooit tevoren.

Wij hebben haar nodig, maar zij heeft ons ook nodig. Als we Onze Lieve Vrouw eren in de volledige grootheid die haar door de Heer is geschonken, dan kan zij haar moederlijke bemiddeling volledig uitoefenen ten behoeven van ons, en zoals in Kana kan zij voorspreken bij haar Zoon om wonderen te verrichten in onze tijd.

In de afgelopen tweeduizend jaar heeft de Kerk in vier dogma's de speciale voorrechten erkend die de Vader aan Maria heeft geschonken als Moeder van haar goddelijke Zoon. Toch heeft de Kerk nooit op plechtige wijze haar menselijke maar cruciale rol erkend in Gods heilsplan als de Nieuwe Eva naast de Nieuwe Adam, als de geestelijke Moeder van de hele mensheid. Wij zijn er van overtuigd dat de Vader wacht tot zijn Kerk specifiek en dogmatisch haar medeverlossende rol met Jezus eert, waaraan hij zal beantwoorden met een historisch nieuwe uitstorting van de Heilige Geest.

Zoals U weet hebben vele heiligen van onze tijd, inclusief Sint Teresa van Calcutta en Sint Maximiliaan Kolbe, samen met meer dan 8 miljoen gelovigen en meer dan 800 bisschoppen en kardinalen, reeds een verzoek gericht aan de Heilige Stoel voor deze zaak sinds dat kardinaal Mercier deze beweging begon in 1915. *Met onze nederige stemmen sluiten wij ons nu bij hen aan op dit kritieke moment van de geschiedenis.*

Onze Heer gaf aan Peter de sleutels van het koninkrijk. Wij vragen U, dierbare Heilige Vader, deze nu te gebruiken in deze dramatische tijden, en om met Uw machtige woord, in de volheid van Uw ambt als de Opvolger van Petrus, de grote rol te verkondigen die de Maagd Maria speelde in Gods heilsplan. Het zal zeker grote genaden vrijmaken voor vandaag!

In liefde, trouw en respect,

Juan Kardinaal Sandoval
Mexico, Midden America

*Juan Card. Sandoval
Arc. Emérito de Guadalupe*

Aartsbisschop Felix Job
Nigeria, Afrika

Felix Job

Telesphore Kardinaal Toppo
India, Azië

Teles. P. Card. Toppo

Bisschop John Keenan
Schotland, Europa

John Keenan

Bisschop David Ricken
USA, Noord Amerika

David L. Ricken

Bisschop Antonio Baseotto
Argentinië, Zuid Amerika

Antonio Baseotto

Uwe Heiligheid, Paus Franciscus

Dierbare Heilige Vader

Wij stemmen in met deze open brief en verzoeken U respectvol om de unieke rol van Onze Lieve Vrouw in de Verlossing als de Geestelijke Moeder van Alle Volkeren plechtig af te kondigen. God zegene U, Heilige Vader. Wij bidden voor U!

	Naam	Stad	Land
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

U kunt uw petitie online inschrijven door www.openletterformary.com te bezoeken.

U kunt uw getekende petitie ook naar uw plaatselijke of nationale petitie centrum sturen, of rechtstreeks naar de Heilige Vader op het volgende adres:

*Zijne Heiligheid Paus Franciscus
Apostolisch Paleis
00120 Vaticaanstad*

Dank U en God zegene u!